

Robinson-Anders in på livet

Håret har med all säkerhet inte sett en kam den här dagen. Men vad gör väl det. Jag tror inte så många bryr sig, och framförallt, ägaren till den mörka kalufsen gör det inte. Nej, han är nöjd, helnöjd tillägger han med ett brett leende som går från öra till öra.

Det är svårt att inte hålla med honom. Anders Lundin är enkelt vardagsklädd i grå stickad tröja och svarta jeans.

– Jag tänker inte så mycket på hur jag ser ut. Jag är van att jag ser ut som jag gör och jag gillar mig själv.

Just ordet nöjd verkar vara mångsysslaren Anders Lundins valmotto. Kort, enkelt och solklart. Man ska var nöjd.

Men om du skulle berättat för honom att han skulle vara Anders Lundin med hela svenska folket idag. Ja då, skulle han inte ha trott dig för en sekund och sagt att du inte visste vad du talade om.

– För mig var det fullständigt osannolikt att jag skulle hamna där jag är i dag. Det fanns helt enkelt inte någon sån väg att gå.

Anders lutar sig lite lojt tillbaka i fåtöljen och tillägger att det inte ens fanns med på kartan för tio år sedan.

– Där jag växte upp var det ingen som var något så fint som läkare, museiintendent eller kändis. Nej, det jobb man hade när man bodde där var på något tvättereri eller som taxichaufför. Ett av Anders stora fritidsintressen är att resa, ju längre bort och ju färre människor som besökt platsen desto bättre. En resa han minns med blandade känslor var inte tillsynes speciellt lång, men det blev början på en lång och annorlunda inre resa. Resan påbörjades strax innan gymnasietiden. Familjen med mamma, pappa, syster och Anders packade in alla sina pinaler i flyttbilen. Resan gick från lägenheten i Farsta till ett radhus i Hässelby villastad.

– Det är den konstigaste resa jag någonsin gjort. Det är svårt att föreställa sig hur det var att hamna där och att sen försöka att smälta in.

Han hade långt hår på den tiden och gick omkring i en vit afganpäls. Stack ut från mängden rejält.

– En helt ny värld öppnades, en värld som jag inte tyckte om eller kände mig hemma i.

Men i Vällingby fanns det också plats för drömmar och visioner. Kompisarna skulle bli än den ena en det andra. Själv visste han inte vilken väg han skulle välja så det blev helt enkelt pappa som såg till att han studerade vidare.

– Han tyckte att jag skulle bli lärare.

Och på den vägen blev det. Anders blev lärare i historia, samhällskunskap och geografi. Ett jobb som han inte riktigt gillade. Han sökte sig vidare och efter tre år som springvikarie tog den hemliga pojkdrömmen om att bli musiker istället överhanden och han satsade på att bli yrkesmusiker. Tills han kom på att det väl inte var hans grej. Det heller. Ett tips från en kompis som tyckte att han skulle satsa på att söka in på Dramatiska Institutets Radiolinje blev istället högsta vinsten.

Från den dagen verkar han ha hamnat på toppen av en räkmacka som tar honom med på diverse kul utmaningar och resor. Från radiopratare i program som Sommartoppen och Glädjetåget till TV-pratare i barnprogrammet Bullen, konferencier på diverse olika galor och Robinson-programledare. Från totalt okänd till att vara Anders Lundin med hela svenska folket.

Nitlott verkar han dock ha dragit i kärlek några gånger. För när vi talar om kärlek så blir Anders allvarlig och säger att han aldrig riktigt kommit överens med det eller ens förstått sig

Catherina Ronsten // Anders Lundin

på det. De stora leendet finns inte där längre, utan han ser för en kort sekund lite sorgsen ut, skakar på huvudet och säger att han och kärlek inte kommit riktigt överens.

– Kärlek är knepigt.

Kort och koncist. Många har nog undrat genom åren varför denne genomtrevlige kille inte har ett helt harlem av tjejer efter sig eller åtminstone en stadig vid sin sida. Frågan om flickvänner har han fått i mängder och i flera av de intervjuer verkar hans stadiga svar varit ”Nä, jag har letat igenom hela lägenheten flera gånger, men inte funnit en enda damväska någonstans”.

Ja, humor har han i alla fall. Men numera hittar han nog flera handväskor i sin lägenhet.

Han flinar förtjust när jag frågar om han funnit sin kärlek.

– Jasså, har det redan spritt sig, säger han med ett stort leende.

Han ser förälskad ut. Men vill inte prata om henne. Hon är hemlig - än så länge.

Det enda han vill säga är att när de är tillsammans så har han en tillvaro som han tycker om.

Just nu är han aktuell på Hamburger Börs. Sent om kvällarna uppträder i krogshowen R.E.A – Roligt, Elakt och Aktuellt. För de som har sett honom uppträda är det lätt att inse att den här killen gillar att stå på scenen.

– Det är roligt att uppträda direkt inför publik. Då får man en reaktion med en gång.

Krogshowen på R.E.A är en rapp och livlig föreställning. Musiken och de slagfärdiga replikerna avlöser varandra. Ibland är Anders konferencier på ”Guldgalan”, en gala snarlikt melodifestivalen. Där får vi se och lyssna till kända sångare och sångerskors trallvänliga låtar i ny, fräsch och uppkäftig form. In på scenen dansar han iklädd storblommig kaftan och halvlångt mörkt hår sjunger att han är ett smirakel, till hälften häxa och till hälften troll. Han åmar sig och sjunger med knirrig stämma alá Thomas di Leva. För att i nästa sekund stå ensam på scen i en enkel vit tröja och svarta jeans och sjunga om kärlek kusligt lik Patrik Isaksson.

Musik och resor är Anders stora intressen förutom jobbet och det har med åren blivit många och långa resor. Han säger sig vara en samlare, av ovanliga platser och upplevelser. Som den gången i Borneo då bussen körde fast i leran. Anders beskriver stämningen i bussen när alla passagerarna fick gå ut och hjälpa till.

– Vilken häftig stämning det blev i bussen. Fantastiskt!

Eller den gången då han satt i flera timmar i ett träd i en nationalpark i Nepal.

– Det jag kände när jag satt där var total lycka och tänkte att jag var på precis rätt ställe.

Den euforiska känslan om total lycka infinner sig inte så ofta, men ofta kommer den när han reser och än finns det fler resor kvar på önskelistan. Just nu står Tchad och Kamerun högst upp på listan. Valet av Tchad är ganska enkelt.

– Jag känner ingen som varit i Tchad, därför vill jag åka dit.

Om man som Anders vill, ska ta sig fram långt utanför de ordinarie turiststråken och som ensam resenär är inte bara att packa väskorna och sticka iväg. Han ruskar på huvudet och säger att han först måste lära sig franska.

– Jag tror att det blir svårt. Jag har försökt förr, men jag får det liksom inte att gå ihop. Jag hittar ingen enhetlig linje som man kan hålla sig till.

Till Kamerun längtar Anders sedan han såg fotbolls-VM 1994 hemma från vardagsrummet.

– Kamerun verkar vara ett spännande land med ett intressant musikliv. Dit ska jag!

Genom att jobba med TV 4 satsningen Robinson har Anders fått lite av sitt lystmäte i att resa tillgodosett. Att jobba med Robinson måste nog vara ett av världens roligaste sommarjobb. För vem vill väl inte tillbringa två till tre månader på Fillipinerna och få betalt dessutom?

– Att få jobba med Robinson var fruktansvärt kul. Väl på plats jobbade alla med samma projekt, det finns inga andra möten som ska bokas in i kalendern. En och samma sak. Man kunde jobba koncentrerat, lugnare än här hemma.

Catherina Ronsten // Anders Lundin

För i Sverige är det tyvärr kalendern som styr mycket av hans liv. Uppdragen och engagemangen är många, allt från krogshow, till konferencier i större TV sammanhang till första CD-skivan för barn, en skiva med egenhändigt skrivna låtar om hur man känner i olika sinnesstämningar såsom nöjd, glad, arg och ledsen.

– Ibland blir det för jobbigt att alltid vara uppbokad och jag önskar att jag hade fler lediga dagar.

Men precis när han sagt det kommer han på, att när han är ledig ägnar sig ändå ganska mycket åt att göra saker som anknyter till jobbet.

– För det mesta brukar jag läsa eller spela gitarr. Men det förstås, när jag läser något så tänker jag ofta att jag sen kan ha användning för det jag lär mig. Och när jag spelar så blir det också en form av att träna in låtar eller att hitta på nya.

Om han skulle få tid över så skulle han vilja ägna sig åt att skriva berättelser, korta historier – som utspelar sig i en väldigt vanlig vardag då en schaman råkat förtrolla konsumdisken (ja, du läste rätt - konsumdisken).

– Jag skulle vilja få mer tid över för att skriva mer än vad jag har idag. Jag gillar att formulera mig och har ett starkt behov av att uttrycka mig. Jag skulle vilja skriva berättelser som skulle kunna publiceras både i ICA-kuriren och i någon fantasytidning, säger han.

I slutet av maj bär det av till Malaysia för inspelning av nästa Robinson och till hösten fortsätter Anders att sjunga och spexa på Hamburger Börs med krogshowen R.E.A tillsammans med Sissela Kyle, Babben Larsson, Andreas Nilsson och Jan Åström.

Om han tittar tillbaka på sitt liv så som det gått så här långt så finns det nog inte så mycket som han ångrar. Möjligen att han kunde ha tagit mer egna initiativ och inte varit så rädd för att hoppa på olika saker.

– Om jag bara insett det tidigare. Om jag trott att det som hänt mig skulle kunnat hända då hade jag nog vågat mer, tidigare. Och inte varit så ängslig. Det är nog det som livet gett mig mest en tro på att alla kan. Man får göra det man vill och drömmer om. Försök!!

Han har lite svårt för att planera framåt, säger att livet bjudit honom på en sån fantastisk resa att han knappast vågar drömma om att det ska bli bättre.

– Fast å andra sidan när jag tittar tillbaka så ser jag att livet bara blivit bättre och bättre för varje år. Och just nu har jag har väldigt, väldigt roligt!

9.191 tecken

Skribent: Catherina Ronsten år 2000

Född: 8 september 1958

Bor på Kungsholmen i Stockholm

Familj: Flickvän, mamma, pappa, syster och svåger.

Bakgrund: Historielärare, Låtskrivande gitarrist i Stockholm Open Band, Dramatiska Institutets Radiolinje, Programledare för bland annat Bullen, Sommartoppen, Glädjetåget, konferencier Melodifestival och Eurovisionschlager och Robinson