

### **Ett möte**

*Det är vinter och sen kväll. En kvinna kommer upp på en tågplattform, hon tittar sig omkring och ser en man som sitter ensam på en bänk. Mannen är skitigt och långhårig med oansatt skägg. Mannen är tunt klädd för årstiden och har bara en liten plastkasse vid sina fötter. Kvinnan går fram till honom.*

KVINNA

Hallå där!

MAN

Vaaaa?

KVINNA

Ja, jag sa hallå där!

MAN

Jaaaa, jag hörde det.

KVINNA

Vill du ha något?

MAN

En puss kanske?

KVINNA

Fryser du inte?

MAN

Näää, det är ingen idé. Vem fan bryr sig? Ska du åka någonstans?

KVINNA

Ja, jag tänkte det, vill du maka lite på dig så att jag får plats?

MAN

Det finns ju fler bänkar att sitta på. Vart tänkte du åka då?

KVINNA

Jag skall till Stockholm för att hälsa på barnbarnen. Jag åker inte så ofta nuförtiden, men nu är det ju snart jul så jag har köpt några julklappar som jag tänkte lämna till dem. Ja, det är inga dyra grejer, bara något som de kan leka med.

MAN

Stockholm, det var tider det. Jag arbetade där för 10 år sen. Jag hade ett bra jobb, en stor

lägenhet och en vacker fru. Kungsholmsstrand. 7 rumslägenhet med öppen spis och den senaste BMW:n i varmgaraget. Ja, det gick ingen nöd på oss inte.

KVINNA

Jasså, det var inte illa. Vad arbetar du med?

MAN

Arbetade... Jag hade hand om djuren på Skansen. Jag var en mästare på att sköta om björnarna och vargarna. När ingen annan vågade gå in till dem, då kallade de på mig.

KVINNA

Var du inte rädd? Det hade jag varit. Jag har en katt. Är det okej att jag sitter här?

MAN

Visst. Kattdjuren, de var min specialitet. Lejon och tigrar, riktiga bestar. Jag har alltid haft ett gott öga till dem och de till mig. Tänk när jag bodde i Afrika.

KVINNA

Åååå Afrika, det är ett land jag alltid drömt om. Att få åka på safari i Gondwana reservatet och se "The Big Five". Har du gjort det? Det kommer aldrig att hända mig, jag är flygrädd förstår du.

MAN

Jooråååå, jag har allt sett alla fem livs levande i naturen. En gång var det nära att vi strök med. Jag hade fyra kamrater med mig och vi åkte ut i reservatet med gamla Titti, ranchens vita jeep. Så som jag kände henne var hon alltid tillförlitlig och trygg. Men den här gången stannade motorn och det var omöjligt att få fart på henne. Då, på den tiden, fanns det inga mobiltelefoner så vi fick allt vänta tills det blev mörkt för att skjuta upp nödraketerna som vi hade i bilen. Men då hade de redan fått korn på oss. Tre stora lejon och två tigerhonor med fyra ungar. Ja, de satt och slickade sig om munnen utanför jeepen. Tack o lov var det ingen öppen jeep utan en stängd så, så länge vi inte gick ur kände vi oss ganska trygga.

KVINNA

Å herregud vilket äventyr! Hur gick det sen?

MAN

Efter att vi hade skickat upp nödraketerna hände absolut ingenting på tre timmar. Lejonen började gå runt jeepen och tog sig friheter som att hoppa upp på motorhuven för att titta in ordentligt. Men så plötsligt fick vi se två billyktor i mörkret och då jublade vi alla. Men den bilen försvann bara ut i tomma intet. Efter ytterligare en nödraket och fyra timmar senare fick vi äntligen hjälp. Då hade det hunnit bli ljust och alltfler djur hade börjat samlas omkring vår jeep. Ja, det var nästan som att vara på Noaks ark.

KVINNA

Ni måste ha varit mycket rädda! Vilken tur att ni fick hjälp. Hämtade du hem djur till Skansen när du var i Afrika?

MAN

Nej, jag bodde i Sydafrika i fem år, vilket land och vilka möjligheter. Å vilket folk! Vi ägde en hel vingård och lärde oss att odla vindruvor och tillverkade ett fantastiskt vin. Ja, minsann vi vann priser och for runt i Europa och sålde in det. Alla ville köpa vårt vin. Vilka middagar vi fick vara med om, det räckte inte med trerätters, nej det var fem- eller sju rätters och så massor av vin. Men året efter blev det krig mellan fyra klaner i vårt område och då skydde de oss, vita, som pesten. Om man ville behålla livhanken var man tvungen att fly hals över huvud. Har du en cigarett?

KVINNA

Nej, jag röker inte. Jag la av för flera år sen. Min man dog i lungcancer för tre år sen. Det gick väldigt fort från det att vi fick beskedet. Bara tre månader. Jag var helt förstörd det första året.

MAN

Å faaan, ja livet är då sannerligen inte lätt.

KVINNA

Han var min stora kärlek. Vi möttes när jag var 17 och han 19. Jag hade aldrig sett någon så vacker och han såg mig. Men jag vägrade minsann att kyssa honom första kvällen. Han ringde varje dag i flera veckor och bjöd ut mig och till slut föll jag till föga. Ja, vi gifte oss faktiskt i kyrkan där.

MAN

Jasså du, det gjorde vi också. Sommaren 1984, det var tider det. Å jag hatar alla fruntimmer. Är du säker på att du inte har en cig?

KVINNA

Du borde sluta röka. Det är inte bra för hälsan. Man kan få cancer min man var allt jag hade och cancer tog honom ifrån mig.

MAN

Rökte han?

KVINNA

Ja eller neej... han hade slutat några år innan vi fick det hemska beskedet. Men du, om du gifte dig sommaren 1984, hur gammal är du då?

MAN

56 till våren

KVINNA

Men då är vi ju födda samma år! Gick du på Gullvivsskolan?

MAN

Jajamänsan, vi hade fröken Gullviva själv som klassföreståndare

KVINNA

Hette hon inte Eva Larsson?

MAN

Äh det minns jag inte. Jag har glömt det mesta av vad som hände mig i den här hålan. Jag är bara på besök. Jag är på väg någon annanstans.

KVINNA

Jaha du... vad skall du åka då?

MAN

Det vet jag inte.

MAN

Amerika kanske.

KVINNA

Guuuud, vad du är berest! I vilken klass gick du? Jag gick i C-klassen.

MAN

Säger du det du... Det gjorde ju jag också.

KVINNA

Tänk... när jag tittar närmare på dig så undrar jag om du inte heter Claes Tillberg?

CLAES

Joooooå...

KVINNA

Jag var ju kär i dig i 4:an. Alla tjejerna var kära i dig i mellanstadiet.

CLAES

Säger du det du, det var ju roligt att höra. Det hade jag ingen aning om.

KVINNA

Nääää... vi var ju så himla blyga och du var ju tillsammans med Viola. Ni verkade bara ha ögon för varandra.

CLAES

Men herregud, nu ser jag... det är ju Mia! Så snygg du är! Hur é det med bror din? Mange? Vi hängde ju alltid ihop.

MIA

Han bor i Thailand sen några år tillbaka. Framgångsrik företagare. Stor villa har jag hört. Jag har inte haft någon kontakt med honom sen mamma dog och det blev bråk om arvet.

CLAES

Jaha, säger du det du. Mange var alltid påhittig. Det var förresten Viola jag gifte mig med i kyrkan den där soliga sommardagen 1984. Tvi faaa...aan! Akta dig för fruntimmer. De bara ljuger och förstör. Hon var otrogen, sålde vår lägenhet i smyg. Ja jag hade dragit på mig

lite skattetrubbel så den stod på henne, men vi hade ju ett muntligt avtal att lyan var vår. Sen tog hon BMW:n, alla våra pengar och stack med sin älskare. Pyts väck en dag!

MIA

Ursäktar du mig om jag frågar hur du har det nuförtiden? Det ser faktiskt ut som om du bor här på bänken. Är det så?

CLAES

Vi lever i ett fritt land. En gör som man vill och jag är väl inte sämre än en annan?! Jag är precis som du på väg någonstans. Jag behöver bara lite 'para'! Fattar du... Då ordnar sig allt.

KVINNA

'Para?' Vad är det för något?

CLAES

Pengar, pengar... kära du. Hänger du inte med?

MIA

Jaha, pengar och pengar. Tänk att alla verkar tro att livet blir bättre om bara man har en massa pengar. Jag fattar det inte. Tar du droger?

CLAES

Hasch, kokain, T-sprit, marijuana, ...you name it! Allt som går att få tag på. Vad har du? Vad kan du fixa åt mig?

MIA

Men herregud, vad tror du om mig? Jag har aldrig rört sånt skit och kommer aldrig att göra. Det förstör en bara. Nu kommer tåget.

CLAES

Snälla, lämna mig inte. Jag klarar inte en natt till i kylan. Fattar du hur djävligt jag har det?

MIA

Jag måste åka. Jag har inga extra pengar att dela ut. Jag är bara en vanlig arbetare och men jag har bra kontakter inom missbruksvården och kan kanske hjälpa dig. Sköt om dig nu Claes. Jag lovar höra att mig om en vecka när jag är tillbaka i stan. Förresten, ge mig ditt telefonnummer.

CLAES

Telefonnummer? Hur jävla dum får man vara? Förbannade fruntimmer. Tror du verkligen jag har en telefon? Nääää du, när du är tillbaka sitter jag antagligen här på min bänk död, ihjälfrusen. Eller så hittar du mig i någon trappuppgång på Stigbergsgatan. Vi ses kanske. Eller så gör vi inte det...

*Catherina Ronsten©  
Ett möte*